



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2017

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρόν,
Τούς Ἐντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπάνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν
Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

*«Θανάτου ἐορτάζομεν νέκρωσιν, ἄδου τήν καθαίρεσιν,
ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰώνιου ἀπαρχῆν, καί σκιρτῶντες ὕμνοῦμεν τόν αἴτιον»*
(Τροπάριον Κανόνος Ἀναστάσεως)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέ συγκίνηση, χαρά καί ἐλπίδα μέσα στίς καρδιές μας, ὑποδεχόμαστε γιά μία ἀκόμη φορά στοῦ διάβα τῆς ἐπιγείου ζωῆς μας τό σωτήριο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Δοξολογοῦμε τόν Ἅγιον Θεόν, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε νά διανύσουμε τό στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί νά φθάσουμε στήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν. Καί τούτη τήν ἀγία ὥρα, πανηγυρίζουμε τό μεγάλο γεγονός τῆς νίκης τῆς ζωῆς ἐπί τοῦ θανάτου. Ἐορτάζουμε τήν κατάργηση τοῦ σκότους πού σκέπαζε τόν κόσμο μετά τήν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων, καί τήν ἔλευση τοῦ φωτός ἡ τοῦ μόνου ἀληθινοῦ φωτός, πού πηγάζει ἀπό τό κενό μνημεῖο τοῦ Ἀναστημένου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐορτάζουμε τήν καθαίρεση τοῦ Ἄδου, ὁ ὁποῖος δέν μπορεῖ πλέον νά κρατᾶ δέσμιο τό ἀνθρώπινο γένος. Ἐορτάζουμε τό ξεκίνημα, τήν ἀπαρχή μιᾶς καινούριας ζωῆς, μιᾶς ζωῆς ἐλπιδοφόρας, πού μᾶς ὑπόσχεται συγχώρηση, καθότι: *«συγγνώμην ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλεν»*. Ὡς ἐκ τούτου, σκιρτοῦμε ἀπό χαρά καί πνευματική εὐφροσύνη καί ὕμνοῦμε τόν *«αἴτιον»*, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ὑπάρξεώς μας.

Ἄν πραγματικά ἐπιθυμοῦμε νά ἐορτάσουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου σωστά καί ὀρθόδοξα, ὀφείλουμε νά κάνουμε πράξη στήν ζωή μας τήν ἀγάπη Του. Αὐτήν τήν ἀγάπη, ἡ ὁποία ἔγινε ἡ συνεκτική δύναμη οὕτως ὥστε νά ἐνανθρωπήσει ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, νά διέλθει τήν γῆν *«εὐεργετῶν καί ἰώμενος»* (Πράξ. ι' 38), νά ὑποστῆ τό Θεῖον Πάθος καί νά ἀναστηθεῖ ἐκ νεκρῶν. Ἐκεῖνος, ὁ Ὁποῖος εἶναι τό ἀνυπέροβλο πρότυπο κάθε Χριστιανοῦ, πρέπει νά γίνει ὁ δικός μας πνευματικός ὁδοδείκτης πού θά μᾶς ὀδηγήσει διά τῆς ἀγάπης στήν δική μας Ἀνάσταση. Στήν Ἀνάσταση τοῦ σώματος ἀλλά καί τοῦ πνεύματος. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ δικοῦ μας σώματος θά γίνει κατά τήν ἡμέρα

τῆς κοινῆς ἀναστάσεως, τὴν φρικτὴ ὥρα τῆς δευτέρας τοῦ Κυρίου ἐλεύσεως, ὅπως δηλώνουμε εὐθαρσῶς στό Σύμβολον τῆς Πίστεως: «*προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καί ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος*». Ἡ ἀνάσταση ὅμως τοῦ δικοῦ μας πνεύματος, μπορεῖ νά γίνει ἀνά πᾶσα στιγμή, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπιγείου παρουσίας μας. Καί αὐτὴ ἐπιτυγχάνεται μόνον μέσω τῆς μετανοίας, τῆς ἐξομολογήσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας καί τῆς συγχωρήσεως τῶν ἀδελφῶν μας. Ἄλλωστε, αὐτό ἀκριβῶς εἶναι τό μήνυμα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως· ἀγάπη καί συγχώρηση πρὸς ὅλους ἀνεξαιρέτως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὡς ὁ Πνευματικός σας Πατέρας, χαίρομαι σήμερα καί μοιράζομαι μαζί σας τὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως. Χαίρομαι διότι βλέπω τοὺς Ἱερούς μας Ναοὺς νά κατακλύζονται αὐτὴν τὴν ὥρα ἀπὸ ὅλους ἐσᾶς, τὰ «φωτόμορφα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας», πού προσήλθατε ὄχι γιὰ νά τηρήσετε ἓνα ἔθιμο καί μία παράδοση, ἀλλὰ γιὰ νά λατρεύσετε τό Θεανδρικό Πρόσωπο τοῦ Κυρίου, νά λάβετε τό ἅγιον Φῶς, πού συμβολίζει τὴν νίκη τῆς ζωῆς, νά ψάλλετε το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, νά δώσετε τόν ἀσπασμόν τῆς ἀγάπης καί τῆς συγχώρησης, μὰ πάνω ἀπ' ὅλα, νά συμμετάσχετε στὴν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, τὴν λαμπρότερα τοῦ ἔτους, καί νά μεταλάβετε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου.

Κατὰ τὴν λαμπρὰν καί φωταυγὴ αὐτὴν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως, ἀς παρακαλέσουμε τόν Κύριον, ὅπως χαρίζῃ εἰρήνην στόν κόσμον, ἀγάπη στίς καρδιές μας, πρόοδο στά παιδιά καί τοὺς νέους μας, καθὼς καί κάθε εὐλογία σέ ἐσᾶς καί τίς οικογένειές σας. Ὁ Θεός νά εὐλογεῖ καί νά προστατεύει τὴν Ὁμογένειά μας, καί σύντομα νά εὐδοκήσῃ ὥστε νά ἀναστηθεῖ καί ἡ Πατρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα, ἀπὸ τὰ πολλαπλά πρόβλήματα πού τὴν ταλαιπωροῦν τὰ τελευταῖα χρόνια.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί ἀναστασίμων εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† ὁ Νέας Ἱερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ